

Vecka 22 2022

Kära vänner!

Att komma till Pemba, äntligen, var en märklig upplevelse. Dels var det som att vi bara varit borta ett par veckor, dels som att allt var helt annorlunda. De flesta av våra missionärskollegor är inte här. Många har flyttat till andra provinser på grund av säkerhetsläget och andra har gått vidare i andra uppgifter för Guds rike. Det är ganska lugnt och stilla, men var och en måste fatta sina beslut utifrån Guds ledning. Vad vi ser är att det är mer soldater, moçambikiska och från andra afrikanska länder, i rörelse. Det känns tryggt och inte hotande på något sätt. Ett år i Sverige har läkt mitt stressade sinne mot flygplansljud. Nu är jag som innan, att det är något spännande och viktigt som händer när jag hör ett flygplan eller en helikopter.

Våra respektive arbeten har fått sig ett uppsving i vår bortavaro och vi har nåden att glädja oss åt att Guds verk går framåt, med eller utan oss! Nu återstår bara lite detaljer och samtal, professionella och som vänner. Vi gör nu besök i olika kyrkor varje söndag för att ta avsked. Vi känner sådan glädje och tacksamhet över allt vi har fått vara med om under dessa 19 år vi har haft förmånen att få tjäna Gud här.

Vädret har varit svalare än normalt och det har regnat onormalt mycket. Den här tiden på året ska det inte regna alls, men nu har det varit flera dagar med riktiga skyfall. Kommer folk att kunna få någon nytta av regnet eller kommer det att förstöra det lilla som snart är redo för skörd? En del rotfrukter behöver svalta och framför allt torrt för att inte "koka" i marken och förstöras.

I juli kommer Diane till Sverige för att börja arbeta som pastor i missionsförsamlingen i Lekeryd, från mitten av augusti. Asante kommer i oktober. Han behöver vara med på bibelskolans avslutning i september.

Så be för oss att allt fortsätter flyta på bra i våra sista aktiviteter. Att vi kan fortsätta att känna oss burna och att vi kan fokusera mer på glädje och tacksamhet än på saknad och förlust. De är en process, be att vi kan gå igenom den på ett sätt som ärar Gud i alla delar.

Kära hälsningar Asante och Diane