

Vecka 5 2021

Kära vänner!

En bit in på det nya året tar jag mig nu tid att summera och berätta. En del av er har försiktigt undrat hur det går med oss med denna tystnad. Vi har det bra, men det har varit ganska hektiskt.

Jul och nyår klarade vi av i all enkelhet. Vi drack lite alkoholfritt bubbel och sedan var det bra med den saken. Kyrkorna hade coronanpassade gudstjänster men vi höll oss hemma. Första veckan på det nya året var full av förberedelser för kursen i Nacala. Det var en fin resa dit och hem, det har regnat mer ute på landet än här i stan, så det var grönt och fint. Det behövs mer regn, så be gärna för det. Längre söderut är det översvämningar och folk får evakueras hit och dit. Även detta är naturligtvis ett böneämne.

Kursen i Nacala hade bara 10 deltagare men de var på hugget ordentligt, allihop så det blev en dynamisk och stimulerande kurs i alla fall. De kommer från ett litet samfund där man på sin pastorsskola även undervisar i ett hantverk. Så pastorerna arbetar som tex. Snickare, mekaniker, elektriker, rörmokare eller murare samtidigt som de predikar. Det leder till ödmjukare, mer jordnära förkunnare och mer engagemang från församlingsmedlemmarna. Och de var verkligen minst lika teologiskt bevandrade och andligt utrustade som heltidspastorerna. Ja, det var en givande och lärorik upplevelse för oss som höll i kursen, också. Be för fortsättningen av dessa traumasjälavårdskurser.

Bibelskolan väntar fortfarande på att få sätta igång. Nu har vi fått ytterligare restriktioner en månad, så vi får se hur det går sedan. Regeringen har börjat ställa större krav på de som vill starta nya samfund. De måste ha någon form av teologisk utbildning och det kan man tycka är rimligt. Så vi räknar med att få fler elever av den anledningen, många som kanske redan har arbetat som pastorer i decennier. Det är spännande när man har elever med väldigt olika bakgrunder och extremt utmanande för lärarna. Under jul och nyårshelgerna var gränsen mot Sydafrika öppen. Turism är en av de största inkomstkällorna, så man förstår regeringens handlande, men nu har det lett till väldigt många fler dödsfall här i Moçambique. Under januari dog fler än under hela 2020, till exempel. Så vi är i uppförsbacken av den andra vågen, kan man säga. Sjukvården här är så undermålig att de flesta riktigt sjuka dör. Vi har flera bekanta som har testat positivt men ingen riktigt dålig, än så länge. Be att infektionstakten klingar av och att Moçambique och andra fattiga länder också får del av vaccinen som produceras. Be för bättre sjukvård och högre arbetsmoral bland sjukvårdspersonalen. Be att bibelskolan kan få ett bra år.

Strax efter att vi kom hem från Nacala föll det stora, halvruktna cashewnötsträdet som stod på Bibelskolans tomt. Än en gång var det Guds stora nåd att det inte tog med sig någon i fallet. En av hälsoskolans elever fick förflytta sig lite snabbt. Så när det var förvandlat till ved och bortforslat uppstod behovet av ett tak att ha bilar och folk under. Det är nästan alltid för varmt att vara ute i direkt solsken. Sagt och gjort. När det svetsades och kapades balkar till detta, fick strömmen fnatt och det började brinna i ledningarna. Så det var första gången jag fick praktisk erfarenhet av att använda en brandsläckare. Det var roligt att det fungerade, men jag hade hellre sluppit. Elektriciteten har varit ett sorgebarn på Bibelskolan och när det är runt 32 grader behöver man lite svalka! Så hjälp oss tacka Gud för det fina och ändamålsenliga taket vi fick upp och be att vi får någon rätsida på elektriciteten!

I söndags var det den sista gudstjänsten på en månad, men det visste vi inte då. Jag (Diane) hade blivit ombedd att tala över ämnet "Kvinnan i Guds tjänst." Ett inte helt okontroversiellt ämne där man mer än någonsin får be om nåd att våga utmana utan att förolämpa. Här i Moçambique är det

ganska ok med kvinnor som ledare i en del församlingar och helt otänkbart i andra, så det vill till att man i sin predikan inte hackar ner på de som inte tolkar Bibeln som jag men ändå tala Guds ord. Vi har följt den här kyrkan sedan den möttes på sin dåvarande pastors bakgård i skuggan av huset via under ett träd och på grundplattan utan tak eller väggar tills vi nu kunde mötas i en fin, ändamålsenlig kyrka. Man hade markerat noga var stolarna skulle stå så det inte skulle bli för tätt. Vid varje stod fanns dessutom en pall att lägga Bibeln eller väskan på så man inte behövde riskera att få dem infekterade. Jag fick ett visir med nässadel. Det var lite krångligt med mina glasögon och jag såg inget på långt håll, men det var kanske en välsignelse. Det är lite knäckande när man predikar om man ser att folk sover, kollar på mobilen eller pratar med grannen. Det var en fin gudstjänst och jag lyckades säga det jag ville och vi kände Guds närvaro. När mötesledaren sedan bjöd in kom nio unga människor fram för att ge sina liv åt Jesus! Det var underbart! I mötets avslutning bad hela församlingen för oss och vi fick tre afrikanska skynken, fyra liter juice, en levande höna och av en gammal tant, motsvarande 30 kr i ett kuvert. Både Asante och jag kände att det nog var ett väldigt offer för henne. Hönan fick följa med en av våra tidigare bibelskoleelever. Vi gav honom och hans lilla fru lift hem, så det passade bra. Be för dessa nio nya att de ska kunna växa till i sin tro i dessa komplicerade tider.

Våra planer på att komma till Sverige i slutet på april eller början på maj börjar ta alltmer form. Vi kommer att bo i Stockaryds Frikyrka där det finns en lägenhet. Vi räknar med att ha mammas minnesgudstjänst, men det återstår att se hur många som får lov att vara med på den. Vår äldste son Joshua och hans Marta ska gifta sig, förhoppningsvis i Polen. Så be att allt samverkar till det bästa, som det brukar!

Ge gärna en gåva till vårt arbete, se nedan! Behoven är stora!

Kära hälsningar Asante och Diane Manu

Av [marita.good@alliansmissionen.se](mailto:marita.good@alliansmissionen.se) (SAMs informationsavdelning) kan ni få bilder med texter, broschyrer och annat inspirationsmaterial till hemsidor och kampanjer.

**Vill du stödja Pemba Theological College? (Bibelskolan)** Sätt in din gåva på Bg-nummer: 140-0753 Märk inbetalningen med P0412

**Vill du stödja aidsföreningen Lamukani?** Sänd din gåva till Svenska Alliansmissionens Bg-nummer: 140-0753 Märk inbetalningen med P0405

**Swish 123 138 89 82 och skriv vad du vill stödja.**

Tänk på att vi inte ser vem som ger, så ni inte blir besvikna om vi inte tackar eller på annat sätt låter er veta att vi tagit emot era gåvor!

Gå gärna in på hemsidan <http://www.alliansmissionen.se>

På <http://alliansmissionen.se/ge-en-gava/fadder/> hittar du information om ett individuellt, långsiktigt givande!